



Christi Himmelfahrt

Nieuwsbrief van de Johanneskerk Leersum

14 mei 2026

Bezinning

Handelingen 2

Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op een ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hen door de Geest werd ingegeven.

In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken.

Bij deze Bijbeltekst moest ik denken aan een gebeurtenis op mijn werk. Ik verpleegde al jaren een zwakbegaafde jonge vrouw van 30 jaar (Lina, gefingeerde naam). Ze kon niet praten, alleen geluiden uitbrengen. Het contact dat ik had met haar was, dat als ik haar douchte, ze heel knuffelig was en tegen mij aan kwam staan. Niet heel handig want ik kwam dan ook heel nat uit de badkamer. En als ze onrustig was tijdens het aankleden, en gooide met allerlei dingen die in haar buurt lagen, dan zong ik voor haar kinderliedjes. Ze werd dan rustig.

Toen ik dit jaar besloot om te stoppen met mijn werk in de zorg, vertelde ik dat aan haar moeder. Lina was daarbij aanwezig en wachtte tot ik haar meenam voor het eten. Daar overviel ze mij door mijn ketting van mijn nek af te trekken, ze trok aan mijn jasje en wilde op schoot zitten. Ze overviel me zo dat ik haar moeder erbij moest roepen om zelf niet om te vallen met stoel en al.

Haar moeder zei dat Lina begrepen moet hebben dat ik niet meer voor haar zou zorgen. Na al die jaren waren we gehecht aan elkaar. Een gesprek was niet mogelijk maar toch verstond ze mij.

De link met de Bijbeltekst was voor mij dat, ook al versta je elkaar niet met woorden, je toch begrepen kan worden. Lichaamstaal en een luisterend oor kunnen net zo belangrijk zijn als een goed gesprek.

Anita van Katwijk - Meijboom

Pastoraat

Bloemengroet

Karola, Langiwe, Vincent en Marina, onze internationale studenten uit de pastorie, kregen de bloemen op 3 mei.

Ruud Kolenbrander ontving de bloemen met onze hartelijke groeten op 10 mei.

Namens de Bloemengroep,
Geja Smit



Zeg het met bloemen

Als Bloemengroep halen we onze bloemen soms van de Dorpsakker De Parel in Amerongen. Ze hebben een lentemarkt met plantjes, groente en nog veel meer op 16 mei aanstaande van 10 tot 12 uur. Een fietstochtje waard!

Christel Eijkelenboom

Slow looking

Zaterdag 9 mei, het is stil in de ontmoetingsruimte. Geconcentreerd zitten de elf aanwezigen te kijken, ieder naar 1 enkele bloem. Om deze vervolgens zo precies mogelijk na te schilderen met ecoline stiften. Wat valt er veel te ontdekken aan één simpele bloem! Er zijn bloemen met haren, met onverwacht blauw tussen het geel, met vijftig tinten roze, en een witte bloem, hoe krijg je die op wit papier??



Onder begeleiding van Elisa Schone lukt het ons allemaal. Met dit resultaat! Het was genieten, het was even rust, even pas op de plaats. En herontdekken hoe waar Mat. 6: 28 is. "Kijk naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als 1 van hen."

En daar zijn we het na deze ochtend, allemaal opnieuw verwonderd mee eens!

Christel Eijkelenboom

Kerkenraad

In geval van nood

Op de laatste kerkenraadsvergadering is besloten om een lijstje op te stellen met contactgegevens van alleenstaanden - die dat willen - om bij de hand te hebben als er iets met u zou gebeuren tijdens een kerkdienst of bij een andere activiteit in de Johanneskerk. We kunnen dan in zo'n situatie contact opnemen met uw familie of andere dierbaren.

Wie wil, kan de contactgegevens (naam, relatie, telefoonnummer en woonplaats) aan de scribe doorgeven. Uiteraard zullen we zeer zorgvuldig omgaan met deze gegevens. Zo hopen we ook op deze manier voor elkaar te kunnen zorgen en om te zien naar elkaar!

Landelijke kaartactie 'Gebruik je stem' roept op: laat gewortelde kinderen blijven

Op initiatief van Kerkasiel Kampen heeft de Johanneskerk op 29 april meegedaan met het landelijke klokkenluiden. Ruim 800 klokken hebben toen om 16.20 uur aandacht gevraagd voor de ca 420 in Nederland gewortelde kinderen.

Kerkasiel Kampen start nu de vervolgactie '**Gebruik je stem**'. Met deze actie worden mensen in heel Nederland opgeroepen om kaarten te schrijven aan politici in Den Haag. De kaarten kunnen worden gericht aan de minister van Asiel en Migratie Bart van den Brink en aan de 17 woordvoerders Asiel en Migratie in de Tweede Kamer.

Met de kaarten laten kerken, verenigingen, clubs, maatschappelijke organisaties en betrokken inwoners samen een duidelijke boodschap klinken: laat deze kinderen blijven.

Gewortelde kinderen wonen vaak al jarenlang in Nederland. Ze gaan hier naar school, spreken de taal, hebben hier vrienden en voelen zich hier thuis. Met de actie 'Gebruik je stem' wil Kerkasiel Kampen hun stem en die van betrokken mensen uit het hele land bundelen en zichtbaar maken richting de politiek.

Iedereen kan meedoen. Met Pinksteren liggen de kaarten klaar in de Johanneskerk. De geschreven kaarten kunnen per briefpakket worden opgestuurd naar: **Kerkasiel Kampen, Lelystraat 49, 8265 BB Kampen**

Als u de geschreven kaarten naar mij brengt, kan ik ze ook voor u naar Kerkasiel Kampen versturen.

Kerkasiel Kampen verzamelt alle kaarten en biedt deze later in één keer aan in Den Haag. De kaarten moeten **uiterlijk 31 mei 2026** in Kampen zijn.

Op <https://kerkasielkampen.nl/gebruik-je-stem/> staat een lijst met namen van de politici.

Namens het moderamen,

Hilje Logtenberg van der Grient

Diaconie

Collecten

1^e collecte zondag 17 mei: PKN Missionair werk Nederland

Jongeren en geloof: online verbinden

Jongeren zijn dagelijks uren actief op sociale media. Wil je hen bereiken met een boodschap van geloof, hoop en liefde? Dan moet je daar zijn! Daarom werkt de Protestantse Kerk samen met christelijke online platforms, waar jongeren inspirerende video's en verdiepende verhalen vinden. Maar het blijft niet bij online. Ze worden ook aangemoedigd om elkaar in het echte leven te ontmoeten en samen het geloof te ontdekken. Via social media krijgen ze hiervoor volop ideeën en inspiratie aangereikt.

1^e collecte zondag 24 mei: KIA Zending Cuba

Gaarkeukens met hulp van jongeren

In Cuba is er een tekort aan voedsel, brandstof en elektriciteit. Jongeren en goed opgeleide mensen vertrekken naar het buitenland. Ouderen en zieken leven eenzaam in schrijnende omstandigheden. Zo woont de 83-jarige Roberto in een kamertje van 2 bij 2 meter zonder sanitair en moet de 68-jarige Rosa rondkomen van een pensioen van 4 euro per

maand. Cubaanse kerken bieden pastorale en diaconale hulp, zoals een gaarkeuken. Jongeren brengen de meest kwetsbaren een voedzame maaltijd en bieden gezelschap.



Wat betekent dit voor Isolina (72):

“Elke vrijdag komt Isaura bij me met een maaltijd. We vertellen elkaar verhalen. Toen ik gezond was, maakte ik radioprogramma’s voor kinderen en schreef ik gedichten. Maar zonder familie red je het niet op Cuba, als je gezondheid het laat afweten. Isaura is pas 13, maar heeft zelf ook veel zorgen: een moeder die haar achterliet, honger, geen goede band met haar vader. Ze brengt licht in mijn eenzame dagen. Ik moedig haar aan te schrijven: brieven aan haar moeder, haar vader, brieven om nooit te versturen. Misschien schrijft ze ooit over onze vriendschap, die ons door moeilijke tijden in Cuba heen helpt.”

2e collecte (17/24 mei): Straatpastoraat Utrecht

Het Straatpastoraat Utrecht wil er zijn voor mensen die dak- en/of thuisloos zijn, of geweest zijn en nog behoefte hebben aan contact. Het gaat dan om buitenslapers, mensen die in opvangplekken slapen, mensen die ergens op een bank bij anderen slapen en steeds weer naar een andere plek moeten etc., maar ook om mensen die dakloos geweest zijn en nu wel een eigen dak boven hun hoofd hebben maar het moeilijk vinden die plek tot een prettige thuisplek te maken. Vaak zit het daklozen-bestaan nog diep in hun vezels en brengen ze een groot deel van hun tijd buiten door. De mensen voor wie wij er willen zijn, hebben meestal een klein sociaal netwerk en daarmee ook geen

vangnet. Niet zelden speelt daarbij ook mee dat ze, door wat het leven hen bracht, veel moeite hebben met verbinden met andere mensen. Ze zijn het niet gewend, zijn wantrouwend, bang of isoleren zich snel.

Opbrengst Collecten Diaconie

We zijn weer blij met uw bijdragen voor de verschillende diaconale collecten in de maanden januari tot april 2026

| | Collecte- schalen | bank- rekening | totaal |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|
| 4 jan de Glind | 47,50 | 314,00 | 361,20 |
| 11 jan Noodhulp Oekraïne | 89,50 | 114,00 | 203,50 |
| 18 jan Missionair werk | 289,50 | 40,00 | 329,50 |
| Gift Vluchtelingen UHR | | 25,00 | 25,00 |
| Gift kinderen in de knel | | 25,00 | 25,00 |
| 25 jan PKN Jongeren | 64,60 | 29,00 | 93,60 |
| Gift Hospice de Wingerd | | 20,00 | 20,00 |
| | | | |
| 1 feb KIA Bangladesh | 76,40 | 36,00 | 112,40 |
| 8 feb KIA Soedan | 54,20 | 39,00 | 93,20 |
| 1 feb Timon | 59,50 | 68,00 | 127,50 |
| 15 feb KIA gevangenen | 67,20 | 55,00 | 122,20 |
| 22 feb KIA Guatemala | 51,70 | 75,00 | 126,70 |
| | | | |
| 1 mrt KIA Libanon | 60,70 | 54,00 | 114,70 |
| 8 mrt KIA Egypte | 76,55 | 30,00 | 106,55 |
| 15 mrt KIA Moldavië | 67,50 | 24,00 | 91,50 |
| 22 mrt KIA Burkina Faso | 78,00 | 44,00 | 122,00 |
| 29 mrt missionair werk | 34,60 | 59,00 | 93,60 |
| | | | |
| 5 apr KIA India | 69,50 | 103,50 | 173,00 |
| 12 apr de Vrolijkheid | 82,00 | 59,00 | 141,00 |
| 19 apr de Regenboog | 86,40 | 50,00 | 136,40 |

Vanaf 1 juli 2025 is het project "Straatpastoraat Utrecht" gestart. Tot nu toe is hier € 3084,00 voor binnengekomen. Een prachtig bedrag.

Alle gevers hartelijk dank!!

Nico de Jong

Ontmoeten en Verdiepen (O&V)

Dinsdag 19 mei De magie van het geloof - boekbespreking en gesprek

Tijdens zijn jaar als Theoloog des Vaderlands reisde Kees van Ekris door Nederland en ging hij op zoek naar 'theologie voor het oprapen'. Hij ontdekte de kracht van het mythische op allerlei plekken: in de politiek, de sport, de techniek, het theater, het laboratorium, de Zuidas en de Bijlmer. Het verslag van die zoektocht bundelde hij in het boek "De magie van het geloof. Theologie over bezieling en betovering". De huidige scriba van de PKN leert ons op een fijngevoelige manier te kijken naar wat er speelt in onze samenleving en in het leven van onze moderne medemens, om daar vervolgens vanuit het christelijk geloof op te reflecteren.

Deze boekbespreking en gespreksavond wordt geleid door ds. Sophie van den Berg-Hofstee.

| | |
|---------|-------------------|
| Datum | dinsdag 19 mei |
| Tijd | 20.00 - 21.45 uur |
| Locatie | Koningshof Doorn |
| Entree | € 6,-- |



(P.S. Op dezelfde 19e mei dat het boek van Van Ekris besproken wordt in Doorn, is de schrijver live te beluisteren in de Michaëlkerk op de avond van Ring Doorn. Onderwerp: Weerbaarheid in de kerk in tijden van onrust. Zie de uitnodiging voor iedereen in de vorige Nieuwsbrief. Keuzestress dus...

Joke Stahlie, Stuurgroep Ring Doorn)

Zondag 31 mei Kennismaken en vieren met de Iona Community

Wilt u iets meer weten en proeven van wat de Iona Community nu eigenlijk is, dan hebt u daartoe gelegenheid op 31 mei in de Maartenskerk in Doorn. In een kort programma en een eenvoudige maaltijd-met-gesprek in de Koningshof krijgt u een inkijkje in de Iona Community en daarna is er in de naastgelegen Maartenskerk een viering zoals die op Iona en ook op veel plaatsen in Nederland wordt gevierd.

Datum: zondag 31 mei
Locatie: Koningshof Doorn
17.00 uur - inloop
17.15 uur - programma
18.15 uur - maaltijd-met-gesprek
19.30 uur - viering in de Maartenskerk

Als u de maaltijd wilt meegenieten, graag vóór 24 mei even opgeven bij: mmbugel@gmail.com
Kijk ook eens op <https://www.ionacommunity.nl/>



Namens de commissie O&V,

Teun Monster

Bij de diensten

Het Wilhelmus

411 **Wilhelmus van Nassouwe**
16e eeuw / Valerius' Neder-landsche gedenck-clanck 1626

The image shows a musical score for the hymn 'Het Wilhelmus'. It consists of ten staves of music. The lyrics are written below the notes. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a common time signature (C). The lyrics are: '1 Wil - hel - mus van Nas - sou - we', 'ben ik van duit - sen bloed,', 'den va - der - land ge - trou - we', 'blijf ik tot in den dood.', 'Een prin - se van O - ran - je', 'ben ik vrij on - ver - veerd,', 'den ko - ning van His - pan - je', and 'heb ik al - tijd ge - eerd.' There are small, decorative notes above the lyrics in several places, particularly above 'van Nassouwe', 'duitsen', 'land ge-', 'in', and 'koning' and 'je' in the seventh line. A small note '(heb ik al-tijd)' is written below the final line of lyrics.

De bovenstaande melodie is de versie uit ons vorige liedboek (LvdK73). De kleine nootjes in de regels 1-4 en 7-8 geven aan hoe wij het gewend zijn om te zingen, de andere hoe het zou moeten. Het huidige Liedboek heeft daar helaas niet voor gekozen.

De extra versieringsnoten boven "van Nassouwe", "duitsen", "land ge-", "in" en in regel 7 "koning" en "je" zijn nl. afkomstig van een instrumentale versie voor luit en citer. Die klinken daar zeer natuurlijk. Dat ze minder passen bij de (ongeschoolde) menselijke stem, is vooral te horen in de laatste regel: hé-hé**ik**-al-tijd geëerd. Bovendien valt in de bundel '73 het accent wel op "ik", zoals bedoeld en niet op "heb".

Het weglaten van de instrumentale versieringsnoten komt de zingbaarheid van het lied zeer ten goede. Wellicht iets voor de cantorij?

Tenslotte Klaas Heeroma: 'Door het functioneren van het gedicht geïnspireerd door de psalmen is het een soort afgeleide psalm geworden, een boven zijn tijd uitsprekend geloofslied. De "geduchte" prins wordt geassocieerd met David en ook Nederland enigszins met het koninkrijk Israël'.

Reden om het zingen van het Wilhelmus een waardige plek binnen de liturgie te geven.

Jan Spoel

Overig Nieuws

Uitnodiging - documentaire avond "Zwart tussen Wit - over sporen van het slavernijverleden en de Stichtse Lustwarande"

Op woensdag 27 mei bent u van harte welkom in 't Hoge Licht in Driebergen voor de vertoning van de documentaire *Zwart tussen Wit*. De documentaire gaat in op het Nederlandse slavernijverleden, belicht de rol van de kerk daarin en laat zien hoe dit verleden ook in onze eigen omgeving, langs de Stichtse Lustwarande, zijn sporen heeft nagelaten en nog doorwerkt.

Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan Carla Giskus, Henrick van Asch van Wijck en Randolf ter Haar die in de documentaire te zien zijn.

Het gesprek wordt geleid door Patricia Wijntuin.

De avond biedt gelegenheid om meer te horen over de geschiedenis in onze regio en hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Datum: woensdag 27 mei

Inloop: 19.00 uur; start: 19.30 uur; eind: 21:30 uur

Locatie: 't Hoge Licht, Klaproos 2 Driebergen-Rijsenburg

Toegang: gratis

Aanmelden via: info@slavernijverledenheuvelrug.nl

Overige informatie

Voorgangers de komende weken:

17/5: ds. Wietske Tinga
24/5: ds. Diederiek van Loo --- Pinksteren
31/5: ds. Diederiek van Loo
07/6: ds. Casper van Dorp
14/6: ds. Diederiek van Loo
21/6: Joke Stahlie
28/6: ds. Diederiek van Loo

Autodienst

17 mei: Ruud Kolenbrander 453167
24 mei: Sjaak Rodenburg 454002 of 06 53 89 46 00

Ga voor de liturgie naar <https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie>

Bankrekeningen

Diaconie (graag datum en doel vermelden):

NL85 RABO 0373 7093 58

Voor collectebonnen dit banknummer van de diaconie gebruiken!

College van Kerkrentmeesters Johanneskerk:

NL82 RABO 0373 7408 40

Website

Volg de actualiteit: www.johanneskerkleersum.nl

Stuur uw berichten voor de website naar:

webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl

Nieuwsbrief

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief vóór **donderdag 28 mei** (12.00 uur) sturen naar het e-mailadres:

nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl

Samensteller Nieuwsbrief:

april - juni Teus Stahlie

juli - september Hans Neecke